

Bijbelrooster 6 – 10 april

We vinden het mooi om als team jullie als gezin een handreiking voor identiteit mee te geven.

Het lijkt ons ook mooi om gebedspunten met elkaar uit te wisselen. Wekelijks kunnen we die dan rondmailen met dit Bijbelrooster. Heb je gebedspunten, mail ze dan maar naar Marina van der Ploeg (m.vanderploeg@qbsdewierde.nl).

Gebedspunten:

- Dank u wel dat U voor ons de weg van het lijden bent gegaan.

Liedlijst school:

Groep 1/ 2: Vertel me eens Heer Jezus <https://www.youtube.com/watch?v=gg2OCQ5JI5A>,

Groep 3/ 4: oké 4kids: Jezus ik wil u bedanken: <https://www.youtube.com/watch?v=JcvvyUJsY84>,

Groep 5-8: psalm 139: 11: <https://www.youtube.com/watch?v=oxHINij3eDs>,

Tips voor het weekend: Het is zondag Palmпасen.

In sommige kerken maken kinderen elk jaar een Palmпасen kruis. <http://kindernevendienst.org/themas/veertigdagen/palmpasen/palmpasenstok.htm>

Er is ook een zondagprogramma op www.creatiefkinderwerk.nl

Weekrooster school, gebaseerd op Bijbelrooster

6 april	Petrus verloochening	Lucas 22: 54 - 71	Petrus laat toch Jezus alleen. Jezus laat Petrus niet alleen.
7 april	Jezus voor Pilatus en Herodes	Lucas 23: 1 - 31	Waarom bleef u zo stil: https://www.youtube.com/watch?v=n0EghSrncI
8 april	De kruisiging	Lucas 23:32 - 49	https://www.youtube.com/watch?v=0II-YSi2dVE&feature=emb_err_watch_on_yt Lied langs de Via Dolorosa: https://www.youtube.com/watch?v=uBU9HHkIKfA
9 april	Jezus wordt begraven	Matt 27: 57-66	Hoe denk je dat het graf van de Here Jezus er uit zag? Misschien ben je zelf al wel eens bij een graf, op een begraafplaats geweest. De mensen missen Jezus en zijn verdrietig. Jij bent misschien ook wel verdrietig omdat je iemand mist. Wie mis jij?
10 april	Goede Vrijdag		Het verhaal van drie bomen; https://www.youtube.com/watch?v=VxgKdDBYIZY Onze zonden aan het kruis: https://www.geloofinhetgezin.nl/blogs/briefjes-op-het-kruis